

# Wijklied Boschveld – 2021

*Arrangement: Boschveldband*

*Teksten: Janneke Franke | Boschveldband*

Zoveel kleuren, zoveel talen, hier leeft alles door elkaar  
Waar de een het zo goed heeft, heeft een ander het zwaar  
Vele vluchtelingen kwamen hier, zo kwetsbaar, zo fragiel  
Met een gat in het hart en een kras op de ziel

De ene buurman uit Turkije en de ander uit Iran  
En die snor van nummer 6 die is gevlucht uit Amsterdam  
Dan die buurvrouw uit Somalië, of God weet waar vandaan  
En ook nog aan de overkant die lieve Hindoestaan.

Wat ik dus bedoel, wat ik dus bedoel  
Is dat echte Boschveldgevoel 2x  
Lailailailailai

De ene kwam vanuit Marokko, en een ander uit Soedan  
En die man die zo mooi dansen kan, die komt uit Pakistan  
Ook veel Bosschenaren, hier geboren, nooit meer weggegaan  
Tis heus wel eens lastig elkaar te verstaan....

Al dat afval!  
Van jouw balkon gesmeten  
Wat een bende, wat een troep,  
Blikjes, luiers, hondenpoep  
Als je dat nog n keer doet  
Dan komt het nooit meer goed!

Gaan we dreigen? Man, zit niet zo te zeiken!  
Buurman, jij bent knettergek  
Je lult alleen maar uit je nek  
Ik stuur mijn honden op je af, dan ben ik van je af.  
Dan lig je in je graf.

We hebben Kelvin, Buijs Ballot, Copernicus en Edison  
Dus praat me niet van de verkeerde kant van 't station!  
Alle kennis van die knappe koppen, 't is heel interessant,  
' Maar voor succesvol samenleven niet echt relevant.

De ene buurman heeft geluk, een ander leeft in stil verdriet  
Ieder mens heeft een verhaal dat je van buitenaf niet ziet  
en zovelen hier, die weten, 't leven is soms echt wel zwaar  
't is daarom dat wij graag een beetje zorgen voor elkaar.

Wat ik dus bedoel, wat ik dus bedoel  
Is dat echte Boschveldgevoel 2x  
Lailailailailai